



Gambia 33 graden

In deze
nieuwsbrief

**Nieuwe school
in Basori**

**Actie sponsor
voor 2,50 een
steen!**

**Het is weer
tijd!**

**Nursery naar
primary school**

**Nieuwe
website**

**Ons bezoek
aan Gambia**

40 MM

**Boto in
Nederland**

Met dank aan..

Nieuwsbrief voorjaar 2013

Nieuwe school in Basori

Velen van u hebben het mooie stuk in het Noord-Hollands Dagblad of in West-Friesland op zondag mischien wel hebben gelezen. Naar aanleiding hiervan hebben we alle schoolmeubilair en schoolborden gesponsord gekregen waarvoor wij ontzettend dankbaar zijn, Dinesh Pultoo enorm bedankt!! Wij hopen door middel van dit artikel en nog andere acties die op de planning staan, de benodigde 25000 euro bij elkaar te sparen, die nodig zijn voor de realisatie van de school in Basori. Wellicht heeft u nog een goede tip voor ons?

Omdat het in juli en augustus regen-seizoen is in Gambia, zijn inmiddels bepaalde werkzaamheden, zoals betonblokken maken en fundering storten gestart. Dit wordt nu uit de reserve pot van de stichting betaald, zo kan de bouw in ieder geval van start gaan. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat wij de hele som van 25000 bij elkaar sparen om zo de school te realiseren.



Het is weer tijd! (Zoals nel altijd schreef)

Als u een of meerdere schoolkinderen sponsord op een van de scholen, en u heeft nog niet betaald, dan willen wij u er graag op attenderen dat het weer tijd is om de jaarlijkse bijdrage van **40 euro** over te maken. Bankrekeningnummer **55.91.60.356 t.n.v. Stichting June**. Graag o.v.v. "jaarlijkse bijdrage schoolgeld" met de naam van het school-kind. Soms komt het voor dat mensen een extra gift doen in de vorm van b.v. een zak rijst, zou u dit a.u.b. apart erbij willen vermelden. Alle sponsoren weer enorm bedankt voor uw steun!

Sponsor een steen!!

Met onze nieuwe actie "sponsor een steen" hopen wij een hoop geld in te zamelen. U kunt 1 of meer "stenen" kopen voor 2,50 per stuk. Mocht u een steen willen sponsoren, dan kan dit door contante betaling of d.m.v. van een storting, graag ook weer o.v.v. "sponsor een steen".



Vernieuwde website

De vernieuwde website is inmiddels in de lucht. Weer wat meer up to date en via het gastenboek heeft u de kans, om via het web, contact met ons te zoeken. Ook is dit nog steeds mogelijk via facebook. Beide adressen zijn: **www.june-gambia.nl** voor de website, en op **www.facebook.com** zijn we te vinden onder stichting June. Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief hebben veel mensen hun emailadres aan ons doorgemailed voor de mailinglist, mocht u dit nog niet gedaan hebben dan kan dat alsnog. Simon van der Leek, enorm bedankt voor je inzet, dankzij jou is de website weer up to date, dynamisch en bovendien erg mooi geworden!

Van nursery naar primary

De 2 scholen waar de meesten van u een kindje sponsoren zijn nursery scholen. Een nursery school geeft les aan kinderen van 3/4 t/m 8/9 jaar. Deze vorm van onderwijs wordt in Gambia helaas niet financieel gesteund door de overheid. De daarop volgende school is de primary school, deze wordt wel ondersteund door de overheid. Voor de primary kinderen die nu nog gesponsord worden schaffen wij jaarlijks een zak rijst en een schooluniform aan. Om als kind een kans op vervolg onderwijs te hebben moet men wel de nursery school hebben gevolgd. Dit is de reden waarom wij u vragen, dat wanneer uw sponsorkindje klaar is met de nursery school, een ander kindje te sponsoren op een van onze nursery scholen. Zo geven we meer kinderen een kans op onderwijs. Bovendien is het voor de June medewerkers in Gambia, gezien het groeiend aantal leerlingen, vaak een hele klus om de kinderen die op het vervolg onderwijs zitten op te sporen. Het streven is om u straks te waarschuwen als uw sponsorkindje het laatste schooljaar in gaat, zodat u kunt overwegen na dat laatste jaar een ander kindje te gaan sponsoren. Wij hopen op uw begrip.



Ons bezoek aan Gambia

Begin april is Eva naar Gambia geweest en heeft een en ander in kaart gebracht. Vervolgens zijn Jur, Cindy en Saskia een week naar Gambia geweest. Wat een warm weerzien! (letterlijk en figuurlijk). Heel emotioneel, indrukwekkend en zeer de moeite waard. Wat was Nel enorm geliefd om haar werk en om de persoon wie ze was. Dit bleek meteen al bij onze aankomst op de luchthaven waar Boto ons op stond te wachten. Alle mensen die we ontmoeten reageerden ontzettend aangeslagen, er zijn heel wat tranen gevloeid die week... Maar naast verdriet ook heel trots op wat Nel teweeg heeft gebracht. Hoeveel mensen ze heeft bereikt en hoeveel werk er is verzet! Natuurlijk zijn we bij heel wat mensen langs

geweest. De Kala Bantang school in de eerste plaats, waar we werkoverleg met Baisidy en zijn vrouw Nafy hadden. Marry Joof een plaatselijke verloskundige, die heel veel bevallingen van vrouwen begeleidt in haar "vrije tijd", en waar Nel veel spullen uit de container aan heeft geschonken. Haddy, waar Nel de tassen, sieraden enz. voor verkoopt in Nederland. En nog heel veel andere bekenden. Ook heeft Boto, zoals nu wel bekend zal zijn, ons meegenomen naar het dorp Basori. Nel heeft dit dorp afgelopen najaar ook nog bezocht. Zij zelf heeft met eigen ogen het oude vervallen schooltje nog bekeken en geconcludeerd dat zij zich hier graag nog voor in wilde zetten. Op zich is dit al een



Basori, overleg bij de dorpoudste thuis over de nieuwe school.

goede reden om daar iets mee te doen. Dit met eigen ogen te hebben gezien heeft ons genoeg gemotiveerd om "aan de bak" te gaan en hier in Nederland de benodigde 25000 euro in te zamelen. Terug gekomen in ons iets te frisse Nederland nog volop geïnspireerd om onze handen uit de mouwen te steken voor dit 3de wereld land, waar wij op onze beurt toch ook echt iets van kunnen leren....

40 MM

Al jaren worden wij als stichting gesteund door de 40 MM, dus de hoogste tijd om ook een keer in de benen te gaan voor deze fantastische organisatie!

Op 11 mei hebben we een deel van de 40 MM mee gelopen. Na de oproep op facebook hadden een aantal vrijwilligers zich opgegeven om met ons mee te lopen, zelfs Boto liep mee!! Omdat het ons goed bevallen is, zijn wij van plan om volgend jaar (31 mei) weer mee te lopen. We hopen dan met een nog grotere groep en nog veel meer sponsoren. Mocht u het ook leuk vinden om met ons mee te lopen, geef u alvast op, dan zetten wij u alvast op de lijst.



Met dank aan:

U en alle andere sponsoren en vrijwilligers die ons werk in Gambia mogelijk maken!

Grafiplan voor al ons drukwerk

Pronk Multiservice B.V.

Jumbo Wood

Stichting De Vlieger

Stichting K.O.O.K.

Stichting Missie Zending en Ontwikk.

Protestantse Gemeente Stedebroec

Diaconie Gereformeerde Kerk

Diaconie Ned.Hervormde Gemeente

Ontw. Samenwerking Enkhuizen

Travelpoort Gambia

St. Hervormd Weeshuis

P.C.I.

Visclub De Weere

Meester Spigtschool

Stichting Auxilia-Brazilija



Boto's bezoek in Nederland

De afgelopen weken is Boto in Nederland geweest. Goed om eens met het voltallige bestuur om de tafel te zitten. Vergaderen in het engels, 't is weer eens wat anders. Na de 3 weken dat Boto hier is geweest hebben we uitgesproken: Het vertrouwen is wederzijds en onze visie hetzelfde... Nel zou trots zijn!

Nijntje Plus en June

Zaterdag 29 juni aanstaande organiseerd peuterspeelzaal Nijntje Plus in Bovenkarspel in samenwerking met stichting June een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs. Locatie: Nijntje Plus, La Reinelaan 79 Bovenkarspel. Tijd: 11:00 tot 14:00. De opbrengst van de dag is ten goede van de nieuwe school in Basori.

Interessante informatie:

- www.june-gambia.nl
- www.anbi.nl
- www.gambia-startpagina.nl
- www.facebook.com, stichting june

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door drukkerij Grafiplan Grootebroek.