

STICHTING "JUNE" NEDERLAND



Nel Bus (Voorzitster)
Treebord 22
1602 GT Enkhuizen
Tel 0228-316552
E-mail nelliebus@hotmail.com
E-mail nelliebus@quicknet.nl
Website: www.june-gambia.nl
ABN Bank nr. 559160356

Enkhuizen, december 2008

Beste Mensen.

Nieuwsbrief 2. Jaargang 2.

Alweer een jaar voorbij, het was een spannend jaar. Het dak van de school in Sarakunda was eraf gewaaid en het was een grote ravage omdat de dakpanplaten als blaadjes door de lucht vlogen. Ze moesten ze soms van een kilometer verder vandaan halen, foto's z.o.z.

Kinderen Sponsoren.

Kinderen worden gesponsord voor € 40,- per jaar. **(Als u dit jaar nog niet betaald heeft wilt u dat dan a.u.b. zo spoedig mogelijk doen omdat de scholen in september alweer begonnen zijn, normaal gesproken moet u er zelf om denken om dit elk jaar te doen. Het geld moet er zijn voordat de scholen beginnen.)** Ze hebben daarvoor: een uniform, schoenen, een schooltas en een jaar school. Ik kan er gewoon niet meer van doen, maar als u wilt weten hoe het met uw kind gaat of hoe het er nu uit ziet dan moet u een briefje of een leuke kaart naar hem of haar sturen. U kunt het dan naar mij opsturen en ik zal het aan het kind geven. Ook maak ik daar dan een foto van. Het allermooiste cadeau voor de families is als u mij € 35,- meegeeft (ja, sorry het is duurder geworden) Ik koop van dat geld dan een zak rijst van 50 kilo en geef die op school aan de familie en het kind, ik maak daar dan een foto van en die foto gaat weer naar de sponsor toe. Als u nu zegt: Ik vind het wel goed zo, dan hoort u niets, alleen als er iets aan de hand is of dat ze klaar zijn met de Nursery en de Primary School. Een schooljaar loopt hetzelfde als bij ons dus moet er betaald worden voordat het Schooljaar weer begint, dus graag voor 30 augustus. Als u een kind wilt sponsoren, hoe gaat dat dan, en wat moet U doen? Geef mij uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het eventuele e-mail adres op en dan komt er zo spoedig mogelijk een foto van een kindje uit Gambia met twee formuliertjes op de deurmat vallen. Ps. Alle sponsoren die weer een zak rijst hebben gegeven aan hun kind en familie **HARTELIJK BEDANKT** en jullie hebben de foto's alweer terug gehad.

Fatoumatta Camara.

Met Fatoumatta gaat het heel goed, haar oogje begint te zien. Wie nog niet weet wie Fatoumatta is! We hebben haar voor een herstellende operatie naar Nederland gehaald, Boto was mee als tolk omdat ze nog geen engels kan. De gratis operatie is gebeurd in het Westfriesgasthuis in Hoorn, als cadeau voor Louis Timmer die afscheid nam als directeur. Reisorganisatie Travelpoort uit Leiderdorp deed er nog 2 gratis tickets bij. Paul Kuypers uit Hoorn en Peter Don Griot uit het VU in Amsterdam beiden Plastisch chirurgen zijn 5 uur met haar bezig geweest. De vraag voor dit alles had ik anderhalf jaar daarvoor bij Toon Zürcher neergelegd en die heeft het in het ziekenhuis verder geregeld. Er is ook een jaar overheen gegaan om voor haar een visum te krijgen, maar ze heeft nu 2 ogen open en wordt dus niet meer geplaagd met 1 oog.



Fatoumatta Camara
mei 2007



Fatoumatta in mei 2008



v.l.n.r.: Paul Kuypers, Nel, Louis Timmer,
Fatoumatta, Boto en Toon Zürcher.

Waterputten

We zijn alweer met onze 10^{de} waterput bezig. Voor een waterput hebben we tussen de €5000 en €10.000 nodig. Dat hangt er van af hoe diep we moeten graven om water te vinden. Cement is erg duur. Verschillende dorpen genieten ontzettend van het schone drinkwater wat soms van 48 meter diep opgepompt moet worden. Ze graven deze putten met de hand en bij elke meter die ze dieper graven komt er weer een segment van een meter cement bij, zo stort hij dus nooit meer in, alleen kost het dus heel veel cement. Daarna komt er nog een handpomp op.

Wat was het een **RAMP** om te zien wat een windhoos aan kan richten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nog nooit is er in Gambia zo'n storm geweest, de dakpan platen moesten ze soms van 1 km. afstand halen, ze vlogen als blaadjes door de lucht (gelukkig in de nacht) je moet er toch niet aan denken dat hier onze school kinderen onder hadden gelopen. Het was vreselijk ook in het dorp Sara Kunda, daken waren van de huizen. Maar doordat het in allerlei kranten en bladen heeft gestaan konden we met alle andere waterprojecten toch doorgaan dus andere dorpen hoeven niet te wachten op hun waterput die al beloofd was. [BEDANKT MENSEN.](#) De 2^{de} school in Sarakunda zag er helemaal zo uit: Maar na alle geweldige donaties ziet het er weer zo uit:



Halve school



Dezelfde halve school

[Ik ben op zoek naar schoolmeubilair voor 2 Primary Scholen in Sarakunda en in Jarra Sukuta waar we ook bezig zijn met een waterput, wie weet er een school die nieuw meubilair wil gaan kopen?](#)

[En daarna willen we graag een 20 voet container versturen. \(JA, hoor mensen het kost weer geld.\)](#)

[E-mail adressen zijn voor mij heel belangrijk, dan kan ik de nieuwsbrief of eventueel post per e-mail sturen. \(geen papier, geen postzegel, geen envelop\) Willen jullie dat misschien door mailen als ik het nog niet heb.](#)

[Ik heb dit jaar heel veel avondvullende programma's gegeven. Hoe dat eruit ziet?](#)

Van 20.00 uur tot 21.00 uur vertel ik over Stichting "JUNE" hoe het ontstaan is en ook natuurlijk hoe het verder gaat. Er kunnen vragen gesteld worden en daarna hebben we PAUZE waarin het winkeltje met leuke spullen uit Gambia klaar staat om te kijken en te kopen. Ik verkleed 10 mensen in Gambiaanse kleding en dan na de PAUZE is er een GAMBIAANSE MODESHOW waarin meestal bestuursleden van de verenigingen waar ik die avond ben in GAMBIAANSE kleding lopen. (Dit is altijd een fantastisch besluit van de avond.)



Zijn wij ook ZO gelukkig met alleen maar: Fris en Schoon WATER

[Wij van Stichting "JUNE" wensen u: Gezellige Feestdagen!!!](#)

[En voor 2009:](#)

[Veel Liefde,
Gezondheid met schoon drinkwater
en Geluk.](#)

[Hartelijke Groeten van:](#)

[Boto Saily Jeng en zijn familie.
Basidy Sailykhan en zijn familie.
en van Jur en Nel Bus.](#)

[Hartelijk dank voor uw steun in het afgelopen jaar.](#)

Met een beetje hulp kunnen mensen verder leven.
Gelukkig kunnen wij, met liefde, soms veel geven.
Daarom willen wij met ons werk verder gaan.
En blijft onze Stichting "JUNE" gewoon bestaan.